

Verlangen naar Vrijheid extra materiaal hoofdstuk 6: Genoeg

Om verder met de thema's van dit boek aan de slag te gaan, kan het extra materiaal je helpen. Op de website hebben we een aantal aan het thema gerelateerde uitzendingen geplaatst om je verder in het thema te verdiepen. De vragen hieronder zijn gemaakt om alleen of met een kring te gebruiken.

Suggestie: Boven elk nieuw hoofdstuk zie je welk Bijbelgedeelte gebruikt is in de uitwerking van het verhaal over het volk Israël. Je kunt ervoor kiezen dit te lezen als extra verdieping.

Tip: Als je dit boek alleen leest vraag dan iemand om je reisgenoot te zijn en lees het boek samen en bespreek deze vragen samen

Hoofdstuk 6: Genoeg

Ik deelde een uitspraak van mijn moeder: ik weet dat het goed komt met je, maar wat goed is, dat weet ik nog niet. Kauw even op deze uitspraak, wat roept het in je op? God belooft met je mee te gaan door elke woestijn die je in je leven tegenkomt. Hoe belangrijk is die belofte voor je?

Hoe afhankelijk ben je van God op dit moment?

Herken jij dat er soms dagen zijn waar God niet genoeg lijkt te geven?

Hoe zie jij die dagen, is er dan tekort of kan je de dag doorkomen met wat er (niet) is?

Welke oase, rustplaats of manna geeft God jou?

Leven in het moment, is dat iets waar jij je in herkent of juist niet?

Zie je meerwaarde in het oprichten van gedenksteentjes? Welke gedenksteentje heb of kan jij oprichten?